

Omgaan met Coronavirus, Blog 8, 11 september 2020

Lieve familie,

In mijn vorige (7^e) blog gaf ik je informatie over de bronnen die m.i. de moeite waard zijn om in deze tijd van verandering te raadplegen en je er door te laten inspireren. Ik dacht dat ik met deze handreiking mijn blogactiviteiten wel zou kunnen afsluiten maar dat blijkt toch niet het geval te zijn.

Sinds het begin van de Coronacrisis beluister ik de boodschappen die Jezus via het channel Tina Spalding doorgeeft. En hoewel ik deze erg behulpzaam vindt heb ik er in mijn blogs nog geen melding van gemaakt omdat ik vermoedde dat dat voor de meesten van jullie een brug te ver zou zijn; te zeer in strijd met wat we in deze westerse samenleving gewend zijn te geloven. Maar nu Jezus begin deze week een mindtraining is begonnen getiteld *Forty days and nights with Jesus* en iedereen die het volgt met nadruk vroeg om het met zo veel mogelijk vrienden en kennissen te delen komt daar verandering in. Ik voelde me aangesproken en doe dat bij deze.

Het tijdstip om met deze training te starten is zo zegt hij niet willekeurig gekozen maar hangt samen met de versnelde transformatie die onze planeet en al haar bewoners het komende jaar gaat doormaken. In de introductievideo legt hij uit dat we daarbij een frequentieverhoging (bewustzijnsverruiming) ingaan waarbij bij ieder van ons alle niet-liefdevolle gedachten aan de oppervlakte zullen komen. In deze mindtraining van 40 dagen wil hij je ondersteunen en leiden zodat je daarmee om kunt gaan. Je kunt de introductievideo vinden onder de volgende link: <https://www.youtube.com/watch?v=cZcWtLUDi4o> .

En die van de volgende dagen door binnen YouTube te zoeken naar 'Tina Spalding 40 days' .

Het is dus al enige dagen geleden begonnen maar ik zou toch gewoon beginnen met dag 1 en dagelijks niet meer doen dan de 2 sessies van die dag (morning + evening).

Het is m.i. niet essentieel dat je gelooft dat het Jezus is die dit doorgeeft en ook niet dat we op de valreep staan van een evolutionaire transformatie om een grote stap te zetten op de weg van angst naar Liefde, wat de essentie van deze verandering inhoudt en wat voor iedereen altijd behulpzaam is.

Ik wens jullie toe dat je dat met vertrouwen en plezier zult doen en zo in een vermoedelijk turbulente tijd met een kalme geest je liefde en kwaliteiten kunt inbrengen.

Lieve groet,

Ad